

Alleen maar toch een beetje samen werken

Jonge en minder jonge professionals trekken met de laptop onder de arm van klant naar klant en werken gewoon, lekker makkelijk, aan de keukentafel. Tot de stilte van het lege appartement loodzwaar wordt. Voor wie de minuten aftelt tot de dagelijkse tocht naar de supermarkt, zijn er gelukkig coworking spaces.

• WOORD: HELEEN DEBRUYNE
BEELD: JOHAN MARTENS

Ruimte: 5/5
Werksfeer: 4/5
Infrastructuur: 5/5

Totaal
14/15

LikeBirds

Gasmeterlaan 107, Gent,
www.likebirds.be



Op de Tondelier-site voel je dat een stad als Gent steeds in ontwikkeling is – er worden lofts verbouwd, start-ups bezetten oude gebouwen en er wordt duchtig gewied in stadstuintjes. Daar, in een modernistisch gebouw waar de lucht tot voor kort zwaar was van het zweet van trainende bokkers, opende Vicky Persyn in 2013 LikeBirds. Een coworking space die ook een beetje een clublokaal is:

alle coworkers hangen met een lachende foto aan een groot bord. Ik klap mijn laptop open aan een mooie lange tafel, tussen een futurologe en een zelfverklaarde 'fun coach' en tik de dag wegemoed weg.

Het modernistische gebouw met zijn hoge plafonds en gi-

gantische ramen was al charmant, maar Vicky Persyn richtte het ook nog eens sober maar karaktervol in. De bureaus zijn niet van lelijke kunststof maar van licht hout, er zijn krijtborden, planten en oosterse tapijten. In zo'n omgeving ontvang je met plezier een klant of medewerker, om je terug te trekken in een aparte verga-

derzaal. In de zomer kan je buiten op het gras werken. Handig is ook de aparte ruimte om te telefoneren, zo kan je lastige opdrachtgevers in alle privacy hun vet geven.

De collega-coworkers onthalen me als nieuwkomer hartelijk, maar zijn zeker geen kletskou-



sen. Als ik iets vraag, geven ze met plezier meer uitleg. De perfecte sfeer om geconcentreerd te werken, ware het niet van de radio, die op de achtergrond zachtjes staat te blèren – al hoor ik die niet meer als ik mijn koptelefoon opzet.

De keuken is meteen ook een

knap vormgegeven bar, waarachter je jezelf a volonté kan bedienen van uitstekende koffie ("Van De Draak, ik wilde een lokale branderij steunen", zegt Vicky) en heerlijke thee. Voor wie na het werk wil blijven plakken, worden er 's avonds al eens pintjes uit de koelkast gehaald.